



## ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 143/2024

**Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την Κυριακή τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητος τῶν  
Πρεσβυτερῶν.**

2 Ἰουνίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὶς Διακόνισσες, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἀρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;»  
(κατὰ Ἰωάννην 4:29)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστὸς ἀνέστη!

Τὸ γεγονός ὅτι ἡ Κυριακὴ ἡ ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ Ἀδελφότητα τῶν Πρεσβυτερῶν συμπίπτει ἐφέτος μὲ τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος εἶναι πράγματι ἐξαιρετικό. Διότι ἡ διήγηση τῆς Σαμαρείτιδος, ἡ ὁποία μαρτύρησε ἐν τέλει γιὰ τὸ Χριστὸ μαζί μὲ τοὺς συντρόφους τῆς, ἀποτελεῖ μία ὑψηλὴ θεολογικὴ ἀποκάλυψη σὲ αὐτὴ, ὡς δοχεῖο τῆς Σοφίας, ἂν καὶ ὁ βίος τῆς, στὰ ἀρχικὰ στάδια τουλάχιστον, ἀπείχε πολὺ ἀπὸ τὸ θαυμάσιο βίον τῶν γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες εἶναι σύζυγοι τῶν κληρικῶν μας.

Οἱ πρεσβυτέρες τῆς ἐκκλησίας μας, εἶναι τὰ δοχεῖα ἐκεῖνα τῆς σοφίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῶν ὁποίων ἡ συνεισφορὰ στὴ ζωὴ τῶν ἐνοριῶν μας εἶναι δυσαναπλήρωτη. Πολλές κατέχουν εὐρεία θεολογικὴ παιδεία, ἐνῶ ὅλες διαθέτουν βαθιὰ βιωματικὴ γνώση, ὥστε νὰ βλέπουν τὴ λειτουργία τῆς ἐνορίας σφαιρικὰ, τόσο δηλαδὴ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ λειτουργοῦ, ὅσο καὶ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ πιστοῦ. Ἡ προσφορὰ τῶν πρεσβυτερῶν σὶς κοινότητές μας εἶναι ἀνεκτίμητη καὶ διακριτικὴ, ἀφήνοντας



να προβληθεῖ μάλλον τὸ ἔργο τῶν συζύγων τους, συνεχίζοντας μία παράδοση, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν Παναγία μας καὶ ὅλες τὶς ἁγίες γυναῖκες τῆς Ἐκκλησίας, μέχρι καὶ σήμερα. Αὐτὲς μαζί μὲ τὶς ἄλλες γυναῖκες τῆς ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες διακονοῦν εἴτε ὡς μέλη τῶν κοινοτικῶν συμβουλίων, εἴτε ὡς μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, εἴτε σὲ ἄλλες διακονίες ποὺ τοὺς ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία, καλοῦν τοὺς πιστοὺς σὲ μία διαρκῆ ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, σὲ πρόσωπα, σὲ μέρη ἢ σὲ γεγονότα, ἐρωτώντας μαζί μὲ τὴν ἁγία Φωτεινή: «μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός»;

Ἐπομένως, ἄς ἀκοῦμε τὶς συμβουλὲς τῶν πρεσβυτερῶν μας μὲ προσοχὴ καὶ σεβασμό, ἐπωφελοῦμενοι ἀπὸ τὴ γνήσια σοφία τους καὶ ἄς τὶς τιμήσουμε, εἰδικὰ αὐτὴ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητος τῶν Πρεσβυτερῶν, εὐγνώμονες γιὰ τὴν μεγάλη καὶ πολυσχιδῆ συνεισφορά τους στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετὰ πολλῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι ἀγάπης

*Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος*

+ Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος